

Week 1: Saludos desde las vacaciones

Mijn eerste week vakantie zit erop! Hoe heerlijk is het om 's avonds in de tuin te kunnen zitten, zonder mijn lessen te hoeven voorbereiden. De rust die dit geeft is een groot cadeau, van onbetaalbare waarde. De eethoek ligt niet meer vol met schriften en lesboeken, de laptop zit zoveel mogelijk in de tas. Op de tafel staat een veldboekje en de koelkast is gevuld met lekkere dingen.

Na het afronden van de laatste schoolklussen op maandag en dinsdag, werd ik rustiger. Toen het afgelopen week regende, heb ik in één dag de 8 afleveringen gekeken van La Catedral del Mar, naar het gelijknamige boek van Ildefonso Falcones. In het 14^e -eeuwse Barcelona was het leven alles behalve makkelijk. Het onrecht dat hoofdpersoon Arnau van jongs af aan te verduren krijgt, raakte me. Na het kijken besefte ik des te meer hoe belangrijk het is om positief te zijn en dankbaar. Ook al is het dit jaar niet mogelijk om met de kinderen door Thailand of Ecuador te reizen (we hadden de knoop nog niet doorgehakt), kunnen we in onze omgeving nog genoeg nieuwe dingen ontdekken.

Vandaag, zondag, heb ik met goede en dierbare vrienden geluncht bij een Italiaan in Bergen. Vanuit Gelderland naar Bergen voor een bijzondere ontmoeting, na vele maanden elkaar niet gezien te hebben. Het feit dat dit weer mogelijk is, is iets om dankbaar voor te zijn.

De komende week hoop ik een stuk verder te komen in Grand Hotel Europa, het boek van Ilja Leonard Pfeijffer. Nu ik wat rustiger ben, kan ik me weer concentreren om te lezen. Het boek is een meesterwerk. De schrijver brengt de letters op de bladzijden letterlijk tot leven; de zinnen verworden tot beelden door de virtuoze schrijfstijl. Het boek leest als een trein mits je er echt de tijd voor neemt. Ik leer veel over de geschiedenis van Europa en over de onacceptabele gevolgen van het massatoerisme. Toepasselijker dan ooit, gezien de Corona crisis waarin we ons bevinden.

In plaats van te kijken naar wat er niet meer kan, probeer ik vooral te genieten van wat nog wel kan en dat extra te waarderen. We gaan de komende weken zoveel mogelijk op reis in Nederland. De kinderen hebben hun top 3 al klaar. Ze willen graag het Anne Frank huis bezoeken (daar is het nu veel rustiger), naar de dierentuin Wildlands in Emmen en naar het Forteiland Pampus (met de boot). Dat gaat zeker allemaal lukken deze zomer!

Danielle Siems