

Queridos socios, beste leden,

Hier ook van mij een vakantiebericht uit het tropisch warme Nederland. Dit jaar voelt de vakantie voor mij anders dan anders. In maart zijn door de lockdown mijn kinderen die beiden in Spanje verbleven, naar huis gekomen. Wij waren gewend aan het huis voor onszelf te hebben, want de kinderen waren allemaal uit huis. En nu was door de situatie ons leven plotsklaps helemaal veranderd en moesten we weer rekening houden met elkaar. Gelukkig is dat goed verlopen en zie je dat je als mens ook wel flexibel bent. Een paar weken geleden hebben we nog een mooie foto gemaakt als afsluiting van deze bijzondere tijd. Nu zijn de kinderen beide weer terug naar Spanje, naar de regio Andalucía. Mijn dochter, Gaby, is teruggegaan omdat de HAN online lessen gaat geven het eerste semester. 'Mam, ik kan dan net zo goed weer in Málaga gaan wonen' was haar argument. Ze had in maart hals over kop Spanje moeten verlaten en haar stage in Nederland moeten voortzetten. Nu is ze alweer een week of 4 in Málaga en ze weet niet tot wanneer ze daar gaat blijven. Gaby wilde graag nog haar Spaans verbeteren, echter vanwege corona zijn er veel minder aanmeldingen bij de Taalscholen. Ze krijgt daarom nu privéles, terwijl het voor haar veel gezelliger zou zijn om dit in groepsverband te kunnen doen. Mijn zoon, Maarten, zit in Fuengirola, vlakbij zijn zus. Hij kan zijn werk op afstand doen en verkiest Spanje boven Nederland. Eind juni is hij teruggegaan en het valt hem op dat er in Spanje minder toeristen zijn. Zelf vindt hij dat prima. Het is er echter nog warmer als hier, vandaag zelfs 43 graden!



Zelf ben ik, net zoals veel anderen, in Nederland gebleven. Vorige week verbleven wij een weekje in de buurt van Apeldoorn en ik moet zeggen dat ik niet gedacht had dat het er zo mooi was. Zutphen en Deventer zijn Hanzesteden, met een erg gezellige binnenstad. We hebben iedere dag gefietst en gewandeld en ook de tuinen van Paleis 't Loo bezocht. Al met al, heel fijn om er toch nog even uit te zijn na zo'n druk schooljaar. Wel zit ik met mijn hoofd steeds in Spanje en kijk er weer naar uit om daar heen te gaan. Málaga, het blijft kriebelen om daar weer heen te gaan. Wie weet, we gaan het zien. Maar ik ben voorzichtig, net als vele anderen gelukkig.

Fijne vakantie allemaal!